

VİTABOY KONYA'DA



Aradan geçen uzun yıllar sonunda Vitaboy yeteneklerini keşfetmiş ve değişik canlıların özelliklerini çok iyi öğrenmişti. Vitaboy artık büyümüştü. Babası Vitaboy'un bu durumunun bir armağan mı yoksa kendisinin neden olduğu düzeltilmesi gereken bir hastalık mı olduğu konusunda çelişkiler içindeydi.

Çevresinde gördüğü tüm olumsuzluklara müdahale eden oğlunun küçük bir yaşta böyle bir sorumluluk üstlenmesinin onu çok yıpratacağını düşünüyordu.



Bazen bir köpeğe dönüşüp yere çöp atan çocukları uyarıyordu. Bazen bir güvercin olup, diğer güvercinleri yönlendirerek bitki tohumlarını ağaçsız bölgelere taşıtıyordu.

Vitaboy büyüdükçe daha büyük sorunlarla baş başa kalacağını tahmin ediyordu. Çünkü çözemediği sorunlar onu çok üzüyordu.



Bu nedenle durmadan deęişik canlıların özellikleri öğrenmeye çalışıyordu. Yarasanın uçan bir memeli olduğunu, doğanların yırtıcı bir kuş olduğunu ve avını gördüğü zaman kanatlarını gövdelerine çekerek saate yaklaşık 180 km hızla dalabildiklerini, baykuşların göz ve kulak yapılarının karanlıkta uçmaya ve avlanmaya uygun olduğunu, arıların iletişimde sallanma ve dönme dansı adı verilen bir dans kullandıklarını öğrenmişti.

Bu özellikleri öğrenmesi onun deęişik canlıları en kısa sürede en uygun görev için kullanmasını sağlayacağını ve bilginin insan yaşamında çok önemli olduğunu biliyordu.



Büyüdükçe ülkesinde ve diğer ülkelerdeki çevre sorunlarını çözmek ve canlıları korumak için daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyordu. Bu konularda babasını görüşünü aldı. Babası, "Artık büyüdüğünü ve bu sorunları çözümlenmesinde ona yardımcı olacağını söyleyerek" oğluna onay verdi. Ailesi onu destekliyordu, Vitaboy başarımın birbirine sevgi baęı ile kenetlenmiş insanlarla olabileceğini ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacaktı.



TEMA(Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)'nın erozyonla mücadelesini çok önemsiyordu. Erozyon tüm canlıların anası olan toprağın en büyük düşmanıydı. Bu düşmanla mücadele etmenin birinci koşulu mevcut bitkileri korumak ve bitkisiz toprakları bitkilendirmektir.

Toprak kaybının önlenmemesi durumunda Türkiye'nin büyük bir kısmının çöl olacağını ve bu durumun tüm canlıları olumsuz etkileyeceğini biliyordu.



Bu nedenle Konya'nın Karapınar ilçesine gitmeye karar verdi. Bu bölgede önlem alınmazsa çölleşme artabilirdi. Karapınar ve çevresinde büyük bir gayretle çalışmaya başlayan Vitaboy; öncelikle köstebeğe dönüşüp tüm köstebeklerle birlikte toprak çukurlar açmaya başladı. Kuşları bu bölgede yetişecek ağaç tohumlarını taşımaları için yardıma çağırdı. Kuşlar getirdikleri tohumları köstebeklerin açtıkları çukurlara atıyor, karıncalar bu tohumları bir bebeği yatağına yatıran anne gibi toprağa yerleştiriyorlardı. Sincaplar ise tohumların üzerini toprakla kapatıyorlardı.



Kötebekler dere yatağından tohumların ekildiği alana, toprak altından sulama kanalları yaparak tohumların çimlenmesi için gerekli olan işlemleri tamamlanmıştı. Tohumlar çimlenip fidan olacak, fidanlar ağaç ve ağaçlar ise ormanı oluşturacaktı. Evsiz kalan diğer canlılar bu ormanda mutlu bir yaşam sürecekti. Ashında burada çalışan canlılar insanların yok ettiği yaşam alanlarına kendi evlerini inşa edercesine çalışmışlardı.

VİTABOY GÜNEYDOĞU'DA



Vitaboy her geçen gün yeteneklerini keşfedip, karşılaştığı olumsuzlukları çözmek için çok sabırsız davranıyordu. Bu sabırsızlık ona zarar verecek şekilde acele işler yapmasına neden olabilirdi.

Sabah uyanıp yatağında neler yapabileceğini düşünüyordu. Televizyonlarda küresel ısınma ve etkileriyle ilgili olumsuz haberler onu çok üzmüştü.



Yatağından kalkıp anne ve babasıyla içinde bulunduğu durumu konuşmak için salona geldi. Babasına yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Vitaboy ortak verilen kararlarda hata yapmanın, bireysel yapılanlara oranla az olduğunu öğrenmişti. Atilla Bey, gazetelerin haber arşivlerini tarayarak ülkemizdeki sorunlu bölgeleri tespit edebileceklerini söyledi.

Vitaboy karşılaşacağı sorunları çok merak ediyordu. Acaba bu sorunları çözebilecek miydi? Babasına "hadi baba" diye seslenerek heyecanını açıkça belli ediyordu.



Viyaboy ve babası gazete arşivlerini incelemek için bilsem gazetesine gelmişlerdi. Bu gazete arşivinde günlere göre bir sıralamanın yanı sıra konulara göre de bir sıralama yapılmıştı. Bu sıralama onların işini çok kolaylaştırılmıştı. Ülkemizdeki çevre sorunlarıyla ilgili haberleri taradılar.

Yakın zamanda meydana gelen haberler arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketi çok dikkatini çekmişti. Diğer sorunların bulunduğu haberleri de notları arasına alarak, sel felaketi ile ilgili ayrıntılar üzerinde durmaya karar verdiler.



Atilla Bey, Adana TEMA il temsilciliğine giderek bu konuda neler yapılabileceğini sordu. Bu bölgedeki ormanların yok edilmesi ve düzensiz şehirleşmenin sel felaketine neden olduğunu öğrendi.

Vitaboy e-maile ile Yavru TEMA sorumlusu Belma Hanım'la yazışarak, bölgeye dikilecek meşe fidanları konusunda yardım istedi. TEMA'nın bu fidanları verebileceğini öğrenince çok mutlu olmuştu.

Babasıyla birlikte Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktılar. Etrafta pek ağaç yoktu. Bize gelecek kuşaklardan emanet olan bu toprakları böyle çıplak bırakmak Vitaboy'u çok hüznülendirdi.



Atilla Bey, TEMA'nın gönderdiği fidanları almak üzere şehir merkezinde beklerken Vitaboy ağaçlandırma yapacakları araziye gelmişti. Hayvanlar eski bir dostlarını görmüş gibiydiler. Kendilerini anlayabilen bu insanı merak eden tüm hayvanlar onun etrafında toplanmışlardı.

Fırat nehri gibi zengin bir su kaynağının yakındaki bu arazilerin böyle çıplak olması, erozyonla taşınan toprakların sulama kanallarını ve barajı doldurma hızını artıracaktı.

Doğadaki süregelen dengeyi insanların olumsuz etkilemesi hayvanların bu bölgeden uzaklaşmalarına ve yok olmalarına sebep olmuştur.



Atilla Bey fidanlarla birlikte dönmüştü. Vitaboy bölgedeki köpekleri yardım etmeleri için çağırdı. Fidanların taşınması ve çukurların açılması gerekiyordu.

Köpeklerin bir kısmı ayaklarıyla eşeleyerek çukurlar açarken, bir kısmı ise fidanları taşıyordu. Taşınan fidanları Atilla Bey ve Vitaboy çukurlara yerleştiriyordu. Bütün arazi hayvanların yardımıyla ağaçlandırılmıştı. Yalnız bir sorun vardı. Fidanlara can suyu verilmesi gerekiyordu. Nehir yakındı fakat sulama yapacakları herhangi araç yoktu. Vitaboy en uygun yöntemin bir file dönmek olduğunu düşündü. Bütün fidanlara can suyu verdi.



Vitaboy yıllar sonra bu arazideki ağaçları düşündükçe çok mutlu oluyordu. Bu bölge yıllar sonra ormanlarla kaplandığında, erozyon önlenmiş olacaktı. Bir daha bu bölgede bu kadar can ve mal kaybına neden olan sel olmayacaktı. O üzerine düşen bu görevi başarıyla tamamlamıştı.

Ashında bütün çocukların erozyon ve çevre konularında daha duyarlı olması gelecekte bu bölgede yaşananların bir daha tekrarlanmasını engelleyecekti.



Bir görev daha başarıyla tamamlanmıştı. Bu çalışmada ailesinin verdiği destek çok önemliydi. Babasıyla şarkılar söyleyerek evlerine dönüyorlardı.

Eve geldiklerinde heyecanla annesine yaptıklarını anlatıyordu. Annesi onunla gurur duyduğunu söyledi. Vitaboy çok yorulmuştu. Yatağa uzandığında hemen uyudu.

Rüyasında yemyeşil, suların kirlenmediği insanların çok mutlu olduğu bir dünya'da yaşıyordu. Acaba Vitaboyun bu rüyası bir gün gerçekleşecek miydi?